

## BUHURU MERYEM

*Cebimde bir çelenk var giderken onu unutma...*

Göğre yükselir gibi kalktı yatağından İsa...  
 Saçlarını ortadan ikiye ayırıp düzeltmeye çalışırken  
 Son akşam yemeğine nasıl yetişeceğini düşündü  
 “Evine git küflenmiş anahtarları ara”  
 Cümlesini aynada kendine belletti...  
 Evine git! Aynaya git! Beyazları al!  
 Aynaya git! Beyazları al! Evine git!  
 Beyazları al! Evine git! Aynaya git!  
 \*

Eve gitmek için uzun saçlarını taradı  
 Bir yıl çözmemişti bağları  
 İlk önce sulayıp sonra dilleri döndüğü kadar  
 Meryem çiçeğini koklayacaklardı  
 Başka gölgeleri sevmezdi kuzeye bakmak şartıyla  
 Alın yazısını ülke sınırları gibi bilirdi ve  
 En güzel olduğu gün yüzünü Hicaz’a dönerdi  
 \*\*

Beyaza çalar teni günün o saatlerinde  
 Bir başka olur onu bulamayınca da  
 Uzakta olana özlemi gittikçe  
 Saçlarına dizerdi her sene Haremeyn’i

İnci fasıllar söylemeyi unutuyor penceresini açarken sabaha  
 Bilmem kaç asırdan beri bu güneş tenini esmerleştiriyor  
 Daha bir yorgun bakar bundan sonra çocuklara  
 Dünya geçiyor hızlıca demir raylardan  
 Yetişemeyenler saatini beş dakika ileri kuruyor  
 Dünya geçiyor bizden...

Şehirler git gide yakınlaşıyor

*Havvanur Közoğlu*