

## BİR YOLCULUK HİKÂYESİ

Bir an ki öyle durgun, öyle nefessiz zaman  
bakışları enginde sanki asılı kaldı  
hudutsuz ufka doğru genişleyen asuman  
hızla çarpan kalbine, daraldıkça daraldı

ürpertiyle dinledi acziyetin sesini  
yokladı can kuşunun kilitsiz kafesini  
gözleriyle şöyle bir ölçtü mesafesini  
iki dünya arası, kısaldıkça kısaldı

toplanıp yürüdüler hatıralar üstüne  
güneşi eğilirken bitmeyecek bir güne  
elemle bakıverdi sendeleyeni ömrüne  
yorgun göz kapakları, kısaldıkça kısaldı

sanki tutacak bir dal arıyordu boşlukta  
ne lazımdı bu çetin, z/amansız yolculukta  
günün nihayetinde kızılbaşan ufukta  
hayat bir nokta gibi, ufaldıkça ufaldı

telaşla koşuyorken hülyasının peşinde  
takılmıştı saati ikindinin beşinde  
tenini buz kestiren ölümün ateşinde  
eriyerek nefesi, azaldıkça azaldı

doğudan üzerine doğan sanki son gündü  
aralandı perdeler, kim bilir ne göründü  
varlık ince ve silik bir çizgiye büründü  
göğsündeki ağırlık, çoğaldıkça çoğaldı

ve sonra bir serinlik dokundu dudağına  
sonsuzluk fısıldandı duymayan kulağına  
aldırmadı havayı son kez soluduğuna  
yaşamanın ağrısı, sağaldıkça sağaldı

çağlayarak akarırken çarptı ecel bendine  
dolaştı ayakları hiçliğin kemendine  
bir yerdeki hâline, sonra dönüp kendine  
bakıp kalan ruhunu, göğün ardına saldı

bir eli tam göğsünde, yanındaydı öteki  
tanımsız bir ifade kasılan yüzündeki  
hayat adı verilen tüm macerası sanki  
mazisine gömülen yaşanmamış masaldı

**Mehmet Osmanoğlu**