

yakıyorum kendimi  
senden kalan boşlukta  
bir hikâye uyduruyorum  
sonu ölümle biten

sadece bir hikâye  
doldurmuyor senin boşluğunu  
anlıyorum ne anlatsam boş  
bir ağrı daha saplanıyor göğsüme  
biliyorum hepsi hepsi bu

seni görmek için aynaya baktım  
seni gördüm ve yanıldım  
yana yana yanıla yanıla  
düştüm senin ocağına

sözlüklerden bilmediğim kelimeler avlamayı bıraktım  
bilmediğim suskunluklara terk ettiğim  
ezbere bildiğim masalları  
oysa bir kelime daha ekleseydim sözlüğüme  
belki de senin katına dek ulaşacaktı söylediklerim  
iskambil kâğıdından şato yıkılacak  
ve içindeki taklacı güvercinler özgür kalacaktı belki de

şimdi ne çuha çiçekleri açtı çölümde  
ne de bir dilek tuttum  
yıldızlar göğümünden yol yol akarken  
yıllar bir bir bitti  
aynı yollar aşındırdı beni  
takvimlerden yaprak koparmadım da  
yine de dağıldı her gün ömür sayfam  
ve öyle bir çığlık attım ki  
kendim bile duymadım

Suavi Kemal Yazgıç