

## ŞAIRİN BIRAKTIĞI YERDEN

I.

Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Asılıyım halatlara, omzum gökleri görür  
Gökler benim baktığım yerden çok kolay  
Yer ahali, kaya kenti, sımsıcak insanlar  
Benim kendimi örüşüm gençlikte  
Aşka ve halka olanca sırtlanışım  
Ve çözülür sırtlarım omuz başlarımdan  
Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Dünyayı çözer kolayca, ipler eskir  
Ellerim saklar eski gizemleri, ellerim  
Olur kayıp giden dünyanın en uç ağzından.

II.

Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Başlarım mevsimlerin şakiyan heybetine  
Omzum aşkı taşır, bir şehrin tüm sırrını  
Yer ahali, kaya kenti, sımsıcak insanlar  
Beni izler dudak ısırışlarıyla, heybet budur  
Dünyanın kanaması ve aşkların ıhlamuru da  
Ağaçların ve apartmanların, taşıtların ve  
Suların dalgalanması, çarçabuk toplanması  
Bacakların, bir yolu kaplayan çocuk sesleri budur.  
Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Gizemleri dağıtmaya başlarım yaylalara  
Çakılır gökte şimşek benim başladığım yerden.

III.

Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Asılırim halatlara, omzum gökleri görür  
Uçar sarışın ve esmer gemilerim gökte  
Yerde süzülür üzgün geçmişim yıllarca  
Kapılıp gider ışık gökte aya, yerde zamana  
Izdrabım takılır, beni kadınlar yıkar odalarda  
Çünkü şairlik iliştilmiştir yakama, kalkarım  
Yerlerden ve kitaplardan, acımdan sahte saatler  
Oyulur, terziler bana takımlar ve ağırlıklar biçer  
Evlerden taşar kahkaham çünkü evler beni boğar  
Kendim büyük bir şairin bıraktığı yerden  
Zamanı işler تنها kalplerin paslı demirine  
Çekilir halatlar sulardan, gemiler asılır yere  
Şairlik arkamdan koşup yetişir günün birinde  
Günün birinde çekilip gidilir çürür arkada dünya.

**Selim Faruk Tokgöz**